



**"Ontmoetingen met Jezus",**  
**Joh. Krijgsman;**  
**uitg. Den Hertog,**  
**Houten; 128 blz.;**  
**€ 11,90.**

## Ontmoetingen met Jezus

Van Joh. Krijgsman is in de laatste periode van zijn werk als evangelist in Amsterdam het waardevolle boekje "Ontmoetingen met Jezus" verschenen. Door de hoofdstukken heen proef je zijn ervaringen die hij met allerlei verschillende mensen heeft opgedaan. Toch is dat niet de inhoud van zijn boekje. Hij schrijft niet over eigen ontmoetingen, maar over Jezus' ontmoetingen met mensen. In het Voorwoord staat het zo: 'Iedereen die Hem nodig had, was bij Hem welkom'. Waarbij onderstreept wordt: 'voor de hoorders van toen en de lezers van nu is het werk van de Heilige Geest onmisbaar nodig én mogelijk'.

De beschrijvingen van de verschillende ontmoetingen kenmerken zich door eenvoud en zijn gericht op de kern van Gods Woord. Een citaat uit hoofdstuk 8: 'Wees diep bedroefd als je Christus door wedergeboorte nog niet kent met je hart. (...) Wij bidden van Christus' wege: Laat u met God verzoenen. Geloof Zijn heil- en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden'.

Tegelijk wordt ons ook een spiegel voorgehouden. Hoe gaan wij om met onze naaste? Wie zijn wij in de ontmoetingen met mensen?

In hoofdstuk 10 staat: 'Het is leerzaam om te lezen hoe de Zaligmaker met al die verschillende mensen omging die Hij ontmoette.

Veelal sluit Hij aan bij de omstandigheden. Bij onze zintuigen. Toen de Joden om brood vroegen, sprak Hij van het Brood des levens. (...) Bij het aanbreken van de dag prees Hij Zichzelf aan als het Licht der wereld'.

Van harte hoop ik dat dit boekje (juist ook voor onze jongeren) een middel mag zijn tot bekering én een aansporing om net als de Samaritaanse vrouw uit te gaan tot anderen: 'Kom, zie een Mens Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb, is Deze niet de Christus?' Zodat ons leven weer (in beginsel) zal gaan beantwoorden aan het hoogste doel: 'Door Zijn opstandingskracht worden Gods kinderen opgewekt tot een nieuw leven. Om helemaal, van minuut tot minuut, voor en met Hem te leven. En alles wat adem heeft, love de HEERE'.

J. Kardol, Breukelen